

## DE TENGU DIE DE BAAS WILDE SPELEN

Eens, heel lang geleden, in het bergdorpje Osugu.....

- \_ Veel geluk bij het zoeken naar een bron, Hachibei!
- \_ En ik hoop dat je er gauw een vindt, want wie weet wanneer deze droogte zal ophouden!
- \_ Ik zal mijn best doen, mensen.
- \_ Maar pas op voor de Tengu!

Onderweg deed Hachibei een paar leuke nieuwe vriendjes op:

- \_ Hallo, ik ben Yuki Otoko! Hebje soms een ijsje voor me?
- \_ Ik ben Tanuki! Laat alles maar aan mij over; ik weet waar de bron is!
- \_ O, laat ik mezelf even voorstellen: ik ben Kikkie Kuiken, en ik ben op weg naar de Miss Kuiken Verkiezing. Vind je mijn spiegel niet mooi?

Plotseling verspert de Tengu hun pad.

- \_ Wat moeten jullie op mijn berg?
- \_ We zoeken een bron.
- \_ O, nou ja, ga je gang, als je maar belooft ook de ellendeling te zoeken die mijn toverwaaier heeft gestolen en mijn, eh..., mijn speciale trommelstokken.
- \_ Goed, dat zullen we doen.
- \_ Maar als je maar weet dat dit mijn berg is!

Als ze gaan zoeken springt Kaminari, de dondergod, als een duveltje uit een doosje te voorschijn.

- \_ De Tengu heeft mijn trommel gestolen, maar gelukkig heb ik mijn speciale trommelstokken nog, zodat hij geen regen, sneeuw of zoiets kan maken!
- \_ O, dus daarom heeft het al zo'n lange tijd niet meer geregend!
- \_ Laten we met z'n allen naar Tengu's kasteel klimmen en proberen Kaminari's trommel terug te krijgen.

Bij het kasteel van de Tengu liepen de vijf vrienden al gauw in zijn diepe valkuil, en de Tengu pikte Kaminari's trommelstokken af.

- \_ Ha, ha, ha, ha, eindelijk heb ik de macht over het weer, brulde hij, en beukte op de trommel. BANG! In haar angst hield Kikkie Kuiken haar spiegel op en kaatste de bliksem terug, die de Tengu in een steen veranderde!
- \_ Hoera! Kaminari, laat het nu alsjeblieft weer regenen! En wat zullen we doen met de versteende Tengu?
- \_ O, laten we die als een standbeeld in Osugi zetten!